

BUSINESS

MAGAZINE

CAPELLE AAN DEN IJssel | ROTTERDAM PRINS ALEXANDER



**Verduurzamen?
Geen woorden maar daden!**

Mark van Buuren

Back to the future

Voor diegene die een wat somber wereldbeeld heeft. Voor diegene die denkt dat de westers samenleving vastgelopen is. Voor diegene die vreest dat er geen hoop meer is. Weinu... voor al gemeenschap die blik op de toekomst heeft gericht. Echtgenoot, vader, opa en ondernemer Mark van Buuren heet ons van harte welkom: BACK TO THE FUTURE!



'Nee een zoetje in de koffie hebben wij niet sorry... wij doen niet aan sacharine en suroaloso.'

Foto: af Emiel snelt naar zijn auto om een zoete te halen. Mark van Buuren servent koffie en onderussen weet schrijver dezes zich geen raad met een zoemende bij die zich rond zijn rechter schrijfhand begeeft. Hij moet zijn Pavlov reactie onderdrukken om bij een herstel te geven.

'Hij doet niets', lacht Mark van Buuren die direct zijn kaarten op tafel legt:

'Ik leef hier niet mijn familie zogenoemd autarkisch. Dat berekent zelfvoorzienend, zelfredzaam. Bedoeling is om afhankelijkheid zo veel mogelijk af te bouwen tot het hoogstnoodzakelijke. In deze leefgemeenschap zijn wij dan ook onafhankelijk van energie- of waterbedrijven en zo min mogelijk van supermarkten. Als we iets niet hebben, dan bekijken we of we het locaal kunnen krijgen, dan nationaal, pas dan Europees en indien strikt noodzakelijk global. Waarom importeert Nederland asperges uit Peru?

Naar eigen weten is deze verregende vorm van samen-leven volstrekt uniek. In Nederland en misschien wel in heel West-Europa. Mark van Buuren heeft geen idee, hij is te nuchter en te pragmatisch om zich met dit soort banale Guinness World Records zaken bezig te houden. Bovendien heeft hij het veel te druk, want het buitenleven vergt veel van zijn tijd en daan heeft hij ook nog eens een drukke baan als leidinggevende bij Radancy, een Amerikaans adviesbureau dat technologische oplossingen biedt op het gebied van IT, recruitment en bij de lancering van grootschalige campagnes. Voor de leek lijkt dit haaks te staan op de autarkie, maar Mark van Buuren lacht die schijnbegrijping weg.

'Verduurzaming betekent voor mij technologie en die kennis en kunde heb ik dus beroepsmatig opgedaan. Je moet slim omspringen met de mogelijkheden. Zon minister Jetten die een gigantische windmolenterpunt heeft écht niet waartover hij praat. Op een aantal geworden van het libertarisme dat streeft naar zo veel mogelijk zelfbestuur en keuzerijkheid waarbij we de zorgplicht over de zwakkere en de ouderen nooit mogen vergeten. Kom, we maken een woekerprijs extra inkopen. Dat is geen beleid. Als je de wereld wilt veranderen moet je allereerst zo veel mogelijk afhankelijkheden in de keten afbouwen. Samenwerken moet, maar niet ten koste van. Ik was altijd een socialdemocraat, maar ben overtuigd aanhanger geworden van het libertarisme dat streeft naar zo veel mogelijk zelfbestuur en keuzerijkheid waarbij we de zorgplicht over de zwakkere en de ouderen nooit mogen vergeten. Kom, we maken een

Zijn kippen leggen eieren die gezeten worden en waarvan advocaat wordt gemaakt. De kippen worden zijnzelft gestach, hetzelfde is zelf zijn kalkoenen op kerstavond beschoren. Op het 20 duizend vierkante meter lange landgoed telen Van Buuren hun eigen groenten, aardappelen en fruit. Ze brouwen er hun eigen bier, maken hun eigen kaas en wijn en zullen er - in meer dan 300 eekhoorndelijke zin - hun eigen bootjes. De zorgvuldig formulerende maar toch uingesproken Van Buuren klinkt geheven, maar niet zuur. Hij wil op zijn manier de wereld verbeteren, maar noemt zichzelf geen "geitensok". Hij is een autodidactische pragmaticus.

Zo'n jaar of tien geleden gooiden mijn vrouw Hellen en ik het roer om. Enkele hike-vakanties in landen als IJsland en Noorwegen openen onze ogen en wierpen ons terug naar de essentie van het leven. Aan de 2022 zijn we 260 zonepanelen, 60 heatpipes, 3 warmtepompen en meer dan 200 bomen verder.'

Tijdens de rondleiding langs insectenhorels, biologische moestuinën, tuinkassen en fruitbomen omringen we voorzichtig de smaragdgroene kippen die spontaan reageren op Marks aanwezigheid. Drie lome hangbuikzwijnen keren ons chagrijnig hun rug toe als blijk dat hen geen nieuw voer geboden wordt. We lachen. Het is haast ondenkbaar dat dit stukje paradijs zich op een dik kwartiertje rijden van metropool Rotterdam Rijnmond begeeft. Autarkie is een way of life, waarbij principe en noodzakelijkheid om voorrang strijden en waarbij de actuele geopolitieke ontwikkelingen zijn troefkaart zijn: 'ik zei al lang gesleden dat we in de energievoorziening te afhankelijk waren van een land als Rusland.'

"IK BEN GEEN GEITENSOK!" - MARK VAN BUUREN

We stoppen in een ruimte waar een indrukwekkende (want zelfontworpen) energie-installatie de stroomvoorziening voor de gehele leefomgeving regelt. Het aantal leidingen en schakelkasten is duizelingwekkend. Een app op Marks mobiel houden alle standen 24/7 minuten bij. Professor Barabas meets Freek Vonk, al zal die vergelijking Mark van Buuren niets zeggen, want hij kijkt al jarenlang geen tv. Aan overbodigheid doet hij immers niet.

Bij de echte wil tot verduurzaming in een autarkische leefomgeving noemt Mark drie essentiële zaken: menskracht, geld en gemeenschapszin. Op mijncircus moet er bekend zijn dat er beroep wordt gedaan op de afzonderlijke skills van zijn familieleden. De een is bedreven in IT, de ander is sociaal sterker, hij weet alles van het onderhoud van oevers en vijvers en zij weet alles van botanica. In maandelijkse vergaderingen wordt alles, inclusief de financiën, besproken. Geld is nodig, zo erkent hij, maar dat mag in wezen geen probleem zijn als we de geldverspilling van de overheden (op ieder niveau, zo benadrukt hij) in ogenhouw nemen. Zijn manier van leven noemt Mark een commercieel bespaarmodel, als variant op een commercieel verdienmodel.

Moraal van het verhaal? Iedere reis terug naar de toekomst begint jezelf. Mark van Buuren

ENC lunchbijeenkomst: Practice what you preach

Duurzaamheid. Er zijn inmiddels bibliotheken vol over geschreven en het aantal rondetafelgesprekken, discussiegroepen, meetings, workshops, cursussen, vergaderingen en belangengroeperingen en politieke partijen die bewegen rondom het thema duurzaamheid is nog amper te tellen. Duurzaamheid dreigt dan ook te verzanden in een containerbegrip, totdat je iemand als Mark van Buuren tegen het lijf mag lopen. Van Buuren is een man van de praktijk, is het vlees geworden geen woorden maar daden versie van duurzaamheid en kreeg het als moderator van deze lunchbijeenkomst voor elkaar wat nog niet veel gebeurd was; een groep Capelse ondernemers van het ENC krijgen.

Mark van Buuren, in het dagelijks leven managing director van Radancy, een in Capelle aan den IJssel gevestigd adviesbureau bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van IT, recruitment en campagnestrategieën, goudde enkele jaren geleden het roer volledig om na vakanties in IJsland en Noorwegen die zijn ogen openden. Die ervaringen vormden de "zo kan het ook" spiegel voor Van Buuren die op zijn beurt zomaar de "zo kan het ook" spiegel kan betrekken voor de aanwezige deelnemers aan deze bijeenkomst in het NH Hotel in Capelle. In de eigenwijze ogen van Van Buuren is duurzaamheid vooral een kwestie van praktice what you preach, als moderne variant van de slogan een beter milieu begint bij jezelf de overheid jaren geleiden de wereld in slingeraarde.

Natuurlijk oogstte Van Buuren voornamelijk gefronste wankrauwzen toen hij kon uiteenzette hoe en waarom hij leefde zoals hij leefde. Het had wat weg van een recept uit grootmoeders receptenboek: men kope een stuk grond, men teel bomen, planten, groeten en fruit, men houde kalkstenen en klippen, esden, zwijnen, men bouwe en verbouwe zelfstandig alles wat te bouwen en verbouwen valt, men rekene uit hoeveel zonnepanelen, haotpies en warmtepompen nodig zijn om de vier percelen en vier gezinnen te kunnen voorzien in hun primaire levens- en energiebehoeften en men leeft! Doe!

Een leefomgeving creëren die zo min mogelijk afhankelijk is van supermarkten en van energie- en waterbedrijven. De confrontering van Bauen predikt pragmatisme, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, nuchterheid en vooral positivisme. Want, lieve mensen, het kan allemaal anders, alleen moeten keuzes worden gemaakt.

Na deze introductie, ondersteund met krachtig beeldmateriaal, valt een stilte in de Barbizonzaal waarvan plakjes kunnen worden gesneden. Onderwijsing in strijd niet ongenuvig. Kán dat ech? Bedurf dit allemaal echt in de slagschaduw van het hypervolle, gecultiveerde en geïndustrialiseerde metropoolgebied Rotterdam-Rijnmond?

This image shows a close-up, vertical view of a white wall. A small, irregular hole is visible on the left side. To the right, a portion of a wooden door frame is visible, featuring a decorative molding. The lighting is bright, creating a high-contrast scene.

A photograph showing a group of approximately 15-20 people in a large meeting room. They are seated around several long, dark wooden conference tables. The people are dressed in casual to semi-formal attire. Some individuals are looking towards the camera, while others are engaged in conversation or looking down at papers. The room has a high ceiling and is lit by overhead lights. In the foreground, the legs and feet of a person wearing brown pants and black shoes are visible, along with the white metal frame of a chair.

Is hij een milieufreak? Een luchtfietser? Een idealistische wereldverbeteraar? Een overijverige Willie Wortel misschien?

De boodschap van Van Buuren voelt als een steen in de maag, spreekt woordelijk uiteraard, want de door het NH Hotel verzorgde lunch is altijd al bijzonder lekker. Weer overheetst stilte, de bedachtzame variant. Een gemiddelde ondernemer staat bekend om zijn/haar creativiteit, optimisme en weerbareheid, maar deze specifieke tegenstander (de ongelijkheid) heeft een grote invloed op hem. Hij kan niet goed slapen en voelt dat hij niet goed kan presteren. De duivel in staat een teug te staan in Van Burens achterhoofd. De vraag is alleen hoe maakt die vertaalslag van zijn micro-omgeving in Berkennoude naar de macrowereld van de aanwezige ondernemers.

*"De grootste winst van
allemaal is een goed voorbeeld."*

- EPICURUS

In deel twee is ruimte gemaakt voor oplossingen. De Off-Grid (letterlijk "van het net af") mogelijkheden die per ru, as we speak, realiseerbaar zijn voor u en mij zijn talrijk. Aan de hand van drie modellen accus ("met een omvormer"), van klein naar groot, dat Van Bauren zien wat zoal mogelijk is, variërend van een kleine en betaalbare accu waarmee het hele weekend kan worden gebarbecued en gevaren met het plezier-bootje tot aan grote generator en die hele woonblokken van elektriciteit kunnen voorzien.

Op politiek niveau moet goed moreel burgerschap ondersteund en gesubsidieerd worden. Volgens Van Bielaen werkt dit beter dan het opleggen van een ontbrekende hoeveelheid aan vrijheidsbeperkende voorstellen. De vier huishoudens die deel uitmaken van zijn autarke leefomgeving besparen 90 duizend euro (!) per jaar op hun energierekening. Alleen voor huishoudens die een volledig zelfvoorzienend huis hebben. Eén huishouden dat een volledig zelfvoorzienend huis heeft, kan maar 10 euro besparen.

Van Buuren benadrukt het collectiviteitsbeginsel: het belang van het samen-zijn en samen-doen. In een app kunnen de bewoners van zijn leefomgeving checken wanneer welk apparaat beschikbaar is. Dit heeft tevens een positief psychologisch effect, omdat het de bewustwording vergroot. 'Creëer je eigen bubbeltje niet als wij deden en doe wat je kunt. Daar begin het bij. Stop af van het idee dat Vaderschap Overheid alles wel zal oplossen. Vele bedrijfsvoeringen komen pas in actie als iets echt opgelegd wordt, maar wees proactief.'

Ondernemersbijeenkomsten als deze vormen een prachtige gelegenheid om, vanuit zowel het bedrijfsleven als vanuit de gemeentelijke diensten die deze woensdagmiddag aanwezig waren, de krachten te bundelen om te kijken waar wat op welk termijn mogelijk is, met in het achterhoofd de unieke leefomgeving die de voor dit stevende visionair Mark van Buuren heeft gerealiseerd.

Met die boodschap schudde ik na afloop buiten de hand van Mark van Buuren - we waren immers beiden op de fiets. Practice what you preach!

Lees ook het hoofdartikel Back to the Future over Mark van Buurens leeformeervaring op pagina 44 van dit businessmagazine!